



Mededelingenblad De Hoofdhof Berkum

Jaargang 66, nummer 2
Verschijnt eenmaal per maand
oktober 2019

DE HOOFDHOF BERKUM

predikant: ds. J.M. Rohaan-Bisperink,
 Boogmakerstraat 27, 8043 AP Zwolle
dsmarijnrohaan@gmail.com tel. 06-53203778

kerkelijk bureau: mw. K. Helder-Corporaal,
 Erasmuslaan 29, 8024 CT Zwolle
phelder@home.nl tel. 453 30 84

kerkgebouw: Kerkweg 26, 8024 AN Zwolle
hoofdhof@gmail.com tel. 453 50 45

koster: mw. T. van Well,
 Aureliavlinder 36, 8016 HB Zwolle tel. 421 47 06

scriba: dhr. J. Wagteveld,
 Eikenlaan 37, 8024 CA Zwolle
jaapwagteveld@hotmail.com tel. 454 72 33

administrateur: dhr. W. van der Meulen,
w.meulen@home.nl tel. 06-18441966

internet: www.hoofdhof.nl

geestelijke verz.
 Berkumstede: dhr. B. Dingjan tel. 038-2001100

KERNTEAM PASTORAAT

Voor pastorale ondersteuning kunt u contact opnemen met de coördinator mw. D. Lips-Makken, tel. 06-42841201.

OPHAALMOGELIJKHEID VOOR KERKDIENT

Indien u niet in staat bent op eigen gelegenheid de kerkdienst te bezoeken, dan bestaat de mogelijkheid opgehaald te worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw wijkdiaken of met Jan van der Meulen (diaconie), tel. 4542083.

KERKTELEFOON

Als u overweegt een abonnement op de kerktelefoon te nemen en u wilt eerst voorlichting, vraag dan uw diaken of ouderling of neem contact op met dhr. W. Hornstra, Goudplevierstraat 61, tel. 453 71 45 of met dhr. H. Kooijker, Fivel 3, tel. 420 22 85.

LITURGIE GROOT LETTERTYPE

Wilt u in de dienst gebruikmaken van de liturgie met een groter lettertype, dan kunt u deze vinden in de hal.

BANKREKENINGNUMMERS

Voor de Kerk:	PGB De Hoofdhof	NL71 RABO 0377 3508 93
Collectebonnen:	PGB De Hoofdhof	NL50 RABO 0313 5432 16
Voor de Diaconie:	Diaconie PGB De Hoofdhof	NL58 RABO 0387 3804 42
Voor de ZWO:	Diaconie Geref.Kerk De Hoofdhof o.v.v. Voor de ZWO	NL05 RABO 0373 7109 92
Voor de Jeugd:	PGB De Hoofdhof o.v.v. Voor het Jeugdwerk	NL71 RABO 0377 3508 93
Voor de Vleugel:	PGB De Hoofdhof o.v.v. Actie Vleugelslag	NL71 RABO 0377 3508 93

KERKDIENSTEN

Zondag 6 oktober

9.30 uur

Ds. H. Tissink uit Zwolle
Themadienst: Van Gogh

Organist

Robert Helder

1^e Collecte

PKN: Kerk en Israël

2^e Collecte

Voor de Jeugd

Jeugd

Kindernevendienst

Zondag 13 oktober

9.30 uur

Ds. P.W. Dekker uit Wierden

Organist

Jan Post

Muzikale medewerking

Petralijn Hellinga, dwarsfluit

1^e Collecte

Zending, Werelddiaconaat en
Ontwikkelingssamenwerking

2^e Collecte

Voor de Kerk

Jeugd

Kindernevendienst

Zondag 20 oktober

9.30 uur

Ds. J. Visser uit Ermelo

Organist

Robert Helder

1^e Collecte

Voor de Diaconie

Stichting Eetcafé Er is Hoop Zwolle

2^e Collecte

Voor de Kerk

Jeugd

Werktasjes voor de kinderen van de
basisschool in de hal

Zondag 27 oktober

9.30 uur

Ds. H. Evers uit Zwolle

Organist

Themadienst: Kunst in de Kerk

1^e Collecte

Gert de Jong

2^e Collecte

Voor de Kerk

Jeugd

Voor de Bloemen

Werktasjes voor de kinderen van de
basisschool in de hal

Zondag 3 november

9.30 uur	Ds. R. Vissinga uit Kampen
Organist	Gert de Jong
Muzikale medewerking	Christelijk Mannenkoor Zwolle o.l.v. Harry Koning
1 ^e Collecte	Kerk in Actie: Zending
2 ^e Collecte	Voor de Jeugd
Jeugd	Kindernevendienst

AMNESTY INTERNATIONAL

Zondag 13 oktober a.s. is er weer de maandelijkse schrijffactie voor Amnesty International. Na de morgendienst liggen de brieven klaar in de hal van de kerk. Doet u mee?

BIJ DE DIENSTEN*Gastpredikanten*

Ds. J.T. Tissink uit Zwolle, tel. 337 44 06, zal zondag 6 oktober a.s. de voorganger zijn. Ds. Tissink staat sinds 2010 in Zwolle, Adventskerk. Hij heeft daarvoor de gemeenten Kootwijkerbroek, Nieuw-Vennep, Pijnacker-Nootdorp gediend. Ds. Tissink is geboren op 3 december 1960.

Op zondag 13 oktober a.s. kunt u ds. P.W. Dekker uit Wierden, tel. 0546-723167, als voorganger verwachten. Ds. Dekker heeft eerder in de gemeenten Twijzelerheide, Vorden, Zutphen, Velp en Meppel gestaan. Sinds 2014 is hij predikant van de Gereformeerde Kerk te Wierden. Ds. Dekker is geboren op 1 april 1957.

In de dienst van zondag 20 oktober a.s. kunt u ds. J. Visser uit Ermelo, tel. 06-26931534, als voorganger verwachten. Ds. Visser was tot april 2018 predikant in Ermelo. Daarvoor is hij verbonden geweest aan de gemeente Lexmond. Tevens was hij docent aan de Hogeschool Windesheim en aan de Universiteit Utrecht.

Sinds april 2018 is ds. Visser werkzaam in het bedrijfsleven en gaat daarnaast regelmatig voor in kerkdiensten. Hij is geboren op 29 mei 1981.

Zondag 27 oktober a.s. hoopt mw. ds. H. Evers uit Zwolle, tel. 455 06 50, de dienst te leiden. Ds. Evers is sinds 2004 predikant in Zwolle, Sionskerk. Zij is geboren op 18 mei 1965.

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder

GEMEENTEZONDAG

29 september a.s. van 9.30 – 12.00 uur.

U hebt hierover uitgebreid kunnen lezen in het Mededelingenblad van september jl.

We zijn blij dat we u kunnen meedelen dat er nog een **extra** keuzemogelijkheid is bijgekomen.

In de grote zaal zal Ab Kasper dia's vertonen van de Wonderen in de natuur. De kleur die hierbij hoort is wit.

Samengevat:

Bij binnenkomst van de kerkzaal pakt u een van de volgende kleuren:

rood - wandelen o.l.v. Anja Telman. **(fiets meenemen s.v.p.)**

geel - zingen in de kerkzaal
o.l.v. Jantine Kramer en Gert de Jong.

blauw - op bezoek bij de jongeren in de jeugdruimte
o.l.v. Jan Visser.

groen - op bezoek bij de Meditatiegroep in de consistorie
o.l.v. Els Pierik.

wit - dia's kijken van de wonderen in de natuur
o.l.v. Ab Kasper in de grote zaal.

We beginnen zoals gewoonlijk in de kerkzaal. De kerkdienst wordt om 10.00 uur onderbroken door een keuzeprogramma. Ook met de kinderen wordt iets leuks gedaan.

Het thema is: **Een goed verhaal**

Tussen 11.00 uur en 11.30 uur is er ontmoeting met koffie/thee en om 11.30 uur wordt de dienst afgesloten in de kerkzaal.

Zo hopen we met elkaar een mooie start te maken van het nieuwe seizoen.

Door een programma aan te bieden dat laagdrempelig is, hopen we dat u ook anderen meeneemt naar de kerk.

Welkom in de Kerk!

*Namens de voorbereidingscommissie,
Hans Veenema*

COLLECTE WERELD DIAKONAAT

Zondag 13 oktober 2019

Bendejongeren opgeleid tot topkok in Colombia. In de sloppenwijken van Bogotá komen jongeren heel gemakkelijk in aanraking met drugs en zware criminaliteit.

Kerk in Actie zet hen met een ambitieus project op een ander spoor. In één van de gevaarlijkste wijken is een kookschool gestart waar jaarlijks 200 kansarme jongeren een opleiding tot kok kunnen volgen. Onder de leerlingen bevinden zich zowel ex-FARC soldaten als slachtoffers van het gewapend conflict in Colombia.



Door samen een opleiding te volgen, leren vroegere tegenstanders met elkaar samen te werken. De kookschool draagt hiermee bij aan het belangrijke proces van vrede en verzoening.

Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor jongeren in Colombia en andere werelddiaconale projecten. Helpt u mee?

Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat Colombia.

*Hartelijk dank namens de ZWO-commissie,
Carien Veenema*

KOFFIEDRINKEN

Na elke ochtenddienst bent u welkom om samen koffie te drinken. Voor de jonge gemeenteleden is er limonade.

ONTMOETING IN HET HOOFDHOF-CAFÉ

Het eerstvolgende Hoofdhof Café is op 18 oktober a.s. We heten u graag welkom.

Namens het ontvangstcomité, Kees Willemstein

VAN DE DIACONIE

In de maand oktober doet de diaconie een beroep op u voor de volgende collectes:

Zondag 20 oktober a.s. / Stichting Eetcafé Er is Hoop Zwolle

Eetcafé Er is Hoop in Zwolle biedt gasten in een gezellige en ontspannen sfeer iedere woensdagavond van 17.00 uur tot 19.45 uur een gratis maaltijd aan.

De verantwoordelijkheid ligt bij de samenwerkende kerken van Zwolle.

De gasten hebben diverse achtergronden om aan te schuiven. Sommige gasten hebben een kleine sociale kring en zoeken contact, anderen zijn blij met een gratis maaltijd om financiële redenen.

Er is een groot team van vrijwilligers dat meehelpt om de warme maaltijd te verzorgen. Gemiddeld is er een groep van 90 bezoekers die gebruik maakt van de warme maaltijd.

De maaltijden vinden plaats in het restaurant van de WRZV-hallen, Buitengasthuisstraat 8.

U bent hartelijk welkom om een hapje mee te eten.

Zondag 27 oktober a.s. / Bloemen

De opbrengst van de tweede collecte is bestemd voor de bloemen in de kerk.

KLEDINGBANKACTIE

Van 6 oktober tot en met 10 november 2019 is er de Kledingbankactie.

De zomer ligt achter ons en we bereiden ons voor op de herfst.

Tijd om kleding en schoeisel, die u niet meer gebruikt, de deur uit te doen. Ook lakens zijn van harte welkom bij de Kledingbank.

U kunt uw spullen inleveren bij De Hoofdhof.

Bent u niet in de gelegenheid om deze naar de kerk te brengen, dan kunt u contact opnemen met één van uw diakenen.

De diaconie zorgt ervoor dat de spullen ingeleverd worden bij de Kledingbank.

Namens de diaconie alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

*Namens de diaconie,
Miny Veenema, tel. 06 48945700*

VERANTWOORDING DIACONIE

In de diensten van 28 juli en 18 augustus is er gecollecteerd voor uw eigen diaconie, de opbrengst van 28 juli bedroeg € 125,10 en van 18 augustus € 159,80.

Op 4 augustus is er gecollecteerd voor het Hospice in Zwolle, opbrengst € 114,45, voor dit doel is ook een gift binnengekomen van € 25,00 en met een aanvulling vanuit de eigen middelen is naar dit doel € 250,00 overgemaakt.

Op 25 augustus jl. was de avondmaalcollecte bestemd voor Stichting de Bres in Zwolle. Voor deze bestemming is ook via de bank een gift ontvangen van € 50,00, de opbrengst van de collecte in de kerkdienst is € 149,45 geweest, terwijl tijdens de dienst in Berkumstede € 150,15 bijeen is gebracht. Met een aanvulling is naar Stichting De Bres € 400,00 overgemaakt.

Op 8 september is er gecollecteerd voor de eigen diaconie, de opbrengst van deze collecte gaf een bedrag te zien van € 166,05.

Namens de diaconie ook nu weer hartelijk dank voor alle financiële bijdragen die werden ontvangen, de collectes die voor een bepaald doel bestemd zijn, hebben inmiddels de bestemming bereikt.

Jan Visscher, penningmeester

NIEUWS UIT HET KERNTTEAM EREDIENST

voor de maand oktober 2019

Drie van de vier zondagen in oktober licht ik er even uit.

Op de eerste zondagmorgen in oktober zal ds. Hans Tissink uit Zwolle aandacht besteden aan de schilder Van Gogh. Deze schilder laat ons op zijn manier zien hoe hij bepaalde Bijbelse taferelen interpreteert. Het wordt dan ook een bijzondere dienst met het thema: Van Gogh.

Ook op de laatste zondag van oktober (de 27ste) zal er aandacht zijn voor het thema 'Kunst in de kerk'.

Voorganger is dan ds. Helene Evers van de Sionskerk.

Op de tweede zondag in oktober (de 13e) zal Petralijn Hellinga haar dwarsfluit laten horen.

*Namens Kernteam Eredienst,
Hans Veenema*

BANKREKENING VOOR DE JEUGD

Tot voor kort hadden we nog een specifieke bankrekening voor het Jeugd- en Jongerenwerk, een rekening waarop o.a. de opbrengsten van de Jeugdcollecten gestort werden.

Omdat we geen jeugdbestuur (meer) hebben en omdat een aparte rekening ook geld kost bij de bank, hebben we met Ewold Mensink besloten dat de jeugdrekening wordt opgeheven en dat de gelden voor de jeugd door het Kernteam Beheer en Financiën beheerd en geadministreerd zullen worden.

Dat betekent dat de inhoud van de jeugdcollecten en eventuele giften van leden of van andere personen of instanties, gestort kunnen/dienen (te) worden op het algemene rekeningnummer van de kerk, NL71 RABO 0377 3508 93, t.n.v. PGB De Hoofdhof, met daarbij de duidelijke vermelding "Voor het Jeugdwerk".

Uitgaven voor het Jeugdwerk worden alleen na goedkeuring van de jeugdcoördinator of jeugdouderling, verricht. Zolang er geen jeugdcoördinator/jeugdouderling beschikbaar is, is Ewold bereid deze financiële beoordeling op zich te nemen. Het geld van de Jeugd zal vervolgens in de boekhouding van de kerk op een separate administratieve rekening bijgehouden worden en meegenomen worden in de jaarlijkse verantwoording van de kerkelijke gemeente.

*Namens Kernteam Beheer en Financiën,
Wim van der Meulen*

GAANDEWEG

Bijdrage 2019

In de Hoofdhof van mei jl. stond al een artikel over de vrijwillige bijdrage voor het kerkblad Gaandeweg, het kerkblad van de Protestantse Gemeente Zwolle, waarin ook gegevens van de Lutherse Kerk en de Hoofdhofgemeente zijn opgenomen. Het blad komt ongeveer 5 à 6 keer per jaar uit. Het blad kost ons qua uitvoering wel iets meer dan ons eigen kerkblad, maar de kosten die ons door PGZ in rekening worden gebracht, werden in de afgelopen jaren meestal opgevangen door vrijwillige bijdragen speciaal voor het blad Gaandeweg.

Bij velen van u is er een grote betrokkenheid bij hetgeen er in de Protestantse Gemeente Zwolle, onze buurgemeente, gebeurt en daarom willen wij dit blad ook graag blijven verspreiden, maar we willen geen onnodig extra kosten maken, daarom vragen wij u:

1. Als u het blad Gaandeweg niet waardeert, als het blad bij u rechtstreeks bij het oud papier terecht komt, meldt u dan af voor dit blad (even een e-mail, met als onderwerp 'Ik hoef geen Gaandeweg' naar: phelder@home.nl, of even bellen met Klazien Helder, tel.nr. 4533084).
2. Als u het blad Gaandeweg wel op prijs stelt en u heeft voor 2019 nog geen vrijwillige bijdrage specifiek voor Gaandeweg overgemaakt, dan vragen wij u af te wegen of u dit jaar nog een vrijwillige bijdrage voor Gaandeweg wilt leveren (reknr. NL71RABO0377350893, onder vermelding van: Gaandeweg 2019).

Aanleiding voor dit artikel is enerzijds het voorkomen van onnodige kosten (de bladen die zonder te lezen in de blauwe container verdwijnen) en anderzijds om ontvangers, die wel van plan zijn iets bij te dragen aan Gaandeweg, daar nog even aan te herinneren.

En, we willen de leden, die trouw een bedrag overmaken (€ 20,00 en € 25,00 komt vaak voor, maar elk bedrag is welkom) hartelijk dankzeggen voor hun vrijwillige bijdragen voor Gaandeweg in 2019.

*Namens Kernteam Beheer en Financiën,
Wim van der Meulen*



MUZIEK MET EEN PLUS IN DE HOOFDHOF

Wat een heerlijke start van het nieuwe seizoen van Muziek met een Plus!

Het Salon- en Dansorkest Decadentia gaf een prachtig concert helemaal in de stijl van de jaren '20 en '30 van de vorige eeuw. Alle klassieke dansen kwamen voorbij; de foxtrot, de quickstep, een walsje of een tango, u kent ze vast allemaal nog wel.

Speciale plus bij dit programma vormde het danspaar Kees en Kirsten Slot. Zij dansten verschillende nummers in prachtig stijlvol kostuum. Hun dans stimuleerde het publiek zodanig, dat menigeen uit de banken kwam om even mee te dansen.

Zo feestelijk en uitbundig het openingsconcert was, zo ingetogen zal het volgende concert zijn. Op zondag 13 oktober treden twee zeer bekende Zwollenaren op, te weten Ton Lans op vleugel en orgel en Clara de Vries, de bekende Zwolse sopraan.

Samen brengen ze een liederenprogramma onder de titel "Dromen van liefde en vergankelijkheid". Een programma vol prachtige klassieke liederen, bijvoorbeeld van Schumann, Fauré en Debussy, om maar een paar beroemde componisten te noemen.

Ton en Clara worden vergezeld door Trea van der Cingel. Zij zal een toelichting geven bij de muziek en enkele gedichten voordragen.

En nog meer: galerie-eigenaar Bruna Barat uit Hattem zal uit eigen collectie enkele schitterende en passende schilderijen presenteren.

Voor liefhebbers van klassieke liedkunst is dit een concert om niet te missen.

Bestel uw tickets online bij www.muzeekmeteenplus.nl en u krijgt ook nog een aantrekkelijke korting op de toegangsprijs.

Cadeautip:

wilt u iemand verrassen met een muzikaal dagje uit? Koop dan een 3-gangen lunch- of dinerarrangement bij Restaurant De Agnietenberg, tegelijk met uw concertkaartjes op www.muzeekmeteenplus.nl

U kunt nog steeds vriend worden. Daarmee ondersteunt u Muziek met een Plus maar ook onze Hoofdhof. Immers door de concerten van Muziek met een Plus wordt indirect voor De Hoofdhof reclame gemaakt als een uitstekende concertzaal.

P.S. U vindt het complete programma van het nieuwe seizoen in het fraaie programmaboekje dat in de Hoofdhof te vinden is.

We zien u graag op zondag 13 oktober a.s. om 15:00 uur.

Ab Kasper

VOORTGANG ACTIE 'VLEUGELSLAG'

Graag houden wij u op de hoogte van het verloop van Actie 'Vleugelslag'.



Wij hebben gemerkt dat er bij een aantal gemeenteleden nog steeds onduidelijkheden leven over onze Actie 'Vleugelslag'. Die nemen wij graag weg. De actie is bedoeld om te onderzoeken of wij een tweedehands, in goede staat verkerende vleugel kunnen kopen en kunnen financieren. Immers onze huidige piano is vanaf 2007 heel intensief gebruikt. Toen wij deze piano kregen was die al tweedehands, zodat deze inmiddels al heel wat jaren oud is. Door het intensieve gebruik, door de temperatuurverschillen in de kerk en ook door het vele verplaatsen van de piano van voor in de kerk naar de hal voor repetities, is onze huidige piano versleten en niet meer van voldoende kwaliteit om onze erediensten, soms met koren, te begeleiden, laat staan bij de verhuur van de grote kerkzaal voor kooruitvoeringen en concerten te gebruiken. Dat betekent dus ook beperkingen bij onze verhuur en exploitatie. Hij kan nog wel voor repetities worden gebruikt.

Er moet dus iets gebeuren, vervanging van de huidige piano door een andere gebruikte piano of een vleugel is noodzakelijk. In 2007 hebben we ook al overwogen om een vleugel te kopen, maar daar was toen door de grote renovatie geen geld voor. We onderzoeken daarom in opdracht van het Kernteam Beheer en Financiën nu opnieuw de aanschaf- en financieringsmogelijkheden van een vleugel, bij voorkeur een C5 of C7, die veel meer geschikt is voor begeleiding dan een piano.

Een vleugel heeft een toegevoegde waarde in de eredienst juist omdat in het Liedboek vele liederen zijn opgenomen die mooier met een vleugel begeleid kunnen worden dan een orgel.

Ook in kleinere erediensten komt een vleugel heel goed tot zijn recht. Een orgel kan dan de samenzang overstemmen. En we kunnen de vleugel inzetten in de erediensten om onze eigen koren D-Vote en het Hoofdhofkoor te begeleiden.

Een bijkomend voordeel is dat wij makkelijker onze grote kerkzaal kunnen verhuren voor kooruitvoeringen en concerten van derden.

Toezeggingen doen - Vele kleintjes maken een vleugel compleet

Het laatste wat u van ons heeft gemerkt is het verzoek aan u om een toezegging te doen voor de Actie 'Vleugelslag' door middel van een toezeggingsformulier dat bij de laatste Hoofdhof was gevoegd.

Allereerst willen wij de gemeenteleden bedanken die inmiddels een toezegging hebben gedaan. De stand is op dit moment zo kort na de start een bedrag aan toezeggingen van € 1.625,00 voor de financiering van delen van de vleugel.

Met de ontvangen toezeggingen zijn wij natuurlijk heel erg blij. Maar ons streefbedrag is samen met andere, nog te ontplooiën acties € 7.500,00. We zijn er daarom nog niet, we willen een hele vleugel.

Heeft u nog niet toegezegd, wilt u dat alsnog doen?

Elk bedrag is welkom. En uw toezegging is via de giftenregeling fiscaal aftrekbaar. U kunt uw toezeggingsformulier in de kartonnen doos in de hal van De Hoofdhof deponeren of opsturen naar Jaap Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024 CA Zwolle. Ook liggen bij de doos nog blanco toezeggingsformulieren die u ter plekke kunt invullen en deponeren.

Subsidie-aanvragen

Wat hebben wij nog meer in gang gezet. Er zijn twee verzoeken gedaan om financiële ondersteuning van onze actie, één aan het Solidariteitsfonds van de PKN en één aan De Maatschappij van Welstand die kerken en het kerkelijk werk ondersteunt. Omdat onze actie een religieus doel dient, kunnen maar weinig fondsen worden benaderd.

Andere acties

Verder zijn we andere acties aan het voorbereiden zoals een concert op een vleugel gegeven door onze organisten en/of gemeenteleden met de mogelijkheid om verzoeknummers te laten spelen, een concert met onze koren en een openingsconcert door een bekende pianist/artiest en andere acties.

Heeft u ideeën laat het ons weten "twee weten meer dan één".

*Met muzikale groet,
namens commissie Actie 'Vleugelslag',
Andries Westerholt*

OOST-EUROPA NIEUWS

Vakantie voor Romakinderen



Dit jaar was het thema van het Vakantie Bijbel Weekprogramma van stichting KOEN: “Kom achter mij aan”.

Paulus zegt tegen Timotheüs: ‘Je bent nog jong, maar zorg ervoor dat iedereen je toch serieus neemt. Wees een voorbeeld in spraak, in actie, in geloof en in liefde.’

Kinderen nemen rolmodellen over uit de media. Ouders zijn druk. Daarom is het goed om Bijbelse rolmodellen te hebben die hun relevantie niet verliezen, omdat ze fundamenteel menselijke, morele en religieuze normen hebben.

Er worden ook VBK's georganiseerd voor Romakinderen. De oudere kinderen helpen mee om de kleinen de dagelijkse Bijbelverzen of liedjes te leren, of te helpen bij het opruimen of douchen.

Er werd gesproken over liegen en de waarheid spreken en over straattaal. Want deze kinderen ondervinden vaak discriminatie, worden gestigmatiseerd en krijgen bevooroordeelde opmerkingen.

Het samen bespreken, inclusief hun eigen levenservaringen, doet goed.

's Middags is er volop tijd voor spel, ontspanning en muziek.

Het is nog niet duidelijk hoeveel kinderen in Oost-Europa dit jaar KOEN-programma's hebben gevolgd, waarschijnlijk rond de 29.000 kinderen, zie:

<https://www.facebook.com/401194573316084/photos/pcb.1140290032739864/1140289649406569/?type=3&theater>

Ds. József Székely dankt hartelijk voor de gift voor 35 arme Romakinderen. Zij hebben een onvergetelijk dag gehad in de speel- en dierentuin, hun mooiste dag van het jaar.

Een ander lopend project behelst het garant staan voor de opleiding van de twee Romavoorgangers voor dit en het volgende schooljaar.

Uw giften blijven daarom welkom op bankrekeningnummer NL26RABO0413550745 t.n.v. Protestantse Gemeente Zwolle t.g.v. Commissie Oost-Europa. RSIN/Fiscaalnummer 002645105.

Gerry van Berkum, tel. 453 31 12

Dineke Rohaan, tel. 453 94 90

Jan Flokstra, tel. 455 00 06

Herman Lammersen, tel. 453 47 08

AAN TAFEL!

We hebben dit jaar al twee bijeenkomsten gehad onder de noemer *Aan tafel*. De laatste was op zaterdag 22 juni. We hadden een gezellige avond en hebben van gedachten gewisseld over het zoeken naar en het vinden van God.

Iedereen was enthousiast om met deze vorm van ontmoeten verder te gaan. Daarom heb ik alvast een volgende datum geprikt.

U kunt zich nu al opgeven voor de derde *Aan tafel* op *zaterdag 12 oktober* (18.00-21.00 uur).

We eten in kleine groepjes (max. 8 personen). Gezinnen worden opgesplitst.

Graag inschrijven vóór 30 september a.s., per e-mail of via een inschrijfformulier in de hal van de Hoofdhof.

Vanaf medio september liggen de formulieren klaar.

In een ontspannen sfeer in gesprek over onderwerpen die met het geloof te maken hebben.

Wilt u bij opgave het volgende vermelden:

- Naam / namen
- Adres
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gewenste rol (u mag meerdere rollen aangeven):
- Gastvrouw / gastheer
- Gespreksleider
- Gast
- Voorstel voor een gespreksonderwerp
- Dieetwensen / allergie

Hartelijk welkom *aan tafel!*

*Met vriendelijke groet,
Gerben Grotenhuis
tel. 038-4202819
gerben.grotenhuis@ziggo.nl*

COLLECTE OPBRENGSTEN

25-08-19	Diaconie / 'De Bres' Zwolle	€ 149,45
25-08-19	Kerk	€ 127,40
25-08-19	Diaconie - Berkumstede / 'De Bres'	€ 150,15
01-09-19	Kerk	€ 170,40
01-09-19	Jeugd	€ 145,25
02-09-19	Koffie	€ 21,90
08-09-19	Diaconie	€ 166,05
08-09-19	JOP (2/3 deel)	€ 104,27
08-09-19	Jeugd (1/3 deel)	€ 52,13
15-09-19	Diaconie Vredesweek	€ 84,80
16-09-19	Kerk (gift i.v.m. volgen kerkdiensten via TV)	€ 50,00
16-09-19	Koffie	€ 17,20

Deze keer weer een gift buiten de collecten om, i.v.m. het volgen van de kerkdiensten via "TV". Voor deze gift en de bijdragen aan de collecten hartelijk dank!

Collectebonnen

- Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 bonnen à € 2,00 (€40,00), 20 bonnen à €1,00 (€20,00) en van 20 bonnen à € 0,50 (€10,00). Graag opgave van het aantal vellen per waarde.
- Bestellingen vanaf € 50,- door overboeking op Rabobankrekening van de kerk: IBAN: NL 50 RABO 0313.5432.16 t.n.v. "Hoofdhof-gemeente inzake collectebonnen", waarna u de bonnen krijgt thuisbezorgd. Levertijd is maximaal 3 weken.

*Gerard Gerritsen,
College van Kerkrentmeesters*

HET VITAMINEFLESJE VAN CORRIE

Corrie ten Boom, een Nederlandse evangeliste, was in de oorlog door de Duitsers gevangen genomen.

Samen met haar zuster Betsy kwam ze in een kamp terecht. Daar was het leven bijna onleefbaar. Maar Corrie had drie dingen mee kunnen smokkelen. Een vestje voor haar zus die zo gauw hoestte, haar Bijbel en een flesje vitamine D.

Die Bijbel was een grote troost.

Niet alleen voor tante Corrie en haar zus, maar voor heel veel vrouwen in hun afdeling.

Van het flesje vitamine deelde Betsy steeds uit aan iedereen die koortsig en ziek was. Dat werden er steeds meer.

't Was maar een klein bruin flesje met een smal tuitje, waaruit maar één druppel tegelijk kwam. Je kon niet zien hoeveel er nog in zat, want het glas was dik en ondoorzichtig.

“Betsy”, zei Corrie, “bewaars het nou toch voor jezelf. Je hebt het zelf zo hard nodig.” Maar Betsy zei: “In de Bijbel staat geschreven over een profeet Elia die door een vrouw geholpen werd. Haar olie raakte niet op”.

Dus gingen ze maar door. Elke dag kregen tien, twintig mensen een druppeltje. Corrie snapte maar niet hoe het kwam, dat er steeds weer een druppeltje vitamine uit het flesje kwam. Het zou al lang leeg moeten zijn.

Pas toen iemand vitaminetabletjes voor hen meebracht, raakte het leeg. Ze hadden het ook niet meer nodig. Corrie hield het flesje ondersteboven en schudde maar er zat niets meer in.

Zo heeft God voor hen gezorgd.

Uit: “Openingen” van de Protestantse Kerk

AGENDA

12-10	Aan tafel	18.00-21.00 uur
13-10	Schrijfactie Amnesty International in de hal van de kerk, na de morgendienst	
13-10	Muziek met een Plus, de Hoofdhof	15.00 uur
18-10	Hoofdhofcafé, de Hoofdhof	21.00 uur
06-10 t/m		
10-11	Kledingbankactie	

KOPIJ DE HOOFDHOF

Het volgende kerkblad verschijnt op 31 oktober en bevat gegevens over de maand november 2019.

U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024 CA, tel. 45 47 233 tot **uiterlijk maandag 21 oktober 2019**

*De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren via e-mail: **jaapwagteveld@hotmail.com***